



Helliget Gud

Ugens tekst og referencer:

Luk 2,21-38.

Den Store Mester, kap. 5.

Huskevers:

"For mine øjne har set din frelse... for alle folk " (Luk 2,30-31)

Hovedformålet er, at børnene...

Ved, at Jesus er Guds særlige gave til hele verden.

Føler kærlighed til Gud og Jesus.

Viser det, ved at takke Gud for hans søn, som han sendte som gave til os.

Tema:

Gud deler sin gave med alle.

Parat til at undervise

Bibelhistorien kort fortalt

Som barn bliver Jesus ført til tempelet af sine forældre, for at vie hans liv til Gud. Han er Josef og Marias førstefødte og ifølge loven skal de ofre to duer. Simeon holder Jesus op og takker Gud for, at han har fået lov til at se Messias. Simeon velsigner Josef og Maria og kommer med en profeti om Jesu fremtid. Profetinden Anna ser også Jesus og takker Gud, mens hun udbreder den gode nyhed for mennesker om, at det Messias er født, som skal frelse verden fra dens synd.

Dette er en historie om...

Maria og Josef elskede deres dyrebare baby og indviede hans liv til at tjene og Gud og verden ligesom kristne forældre gør. Børn er en velsignelse fra Gud. Forældre ønsker, med Guds hjælp, at opdrage sine børn til at elske, ære og tjene Gud. Babyer bliver båret til Gud, af deres forældre. Børn kan selv vælge at vie deres liv til Gud.

Til læreren

"Indvielsen af den førstefødte var en ældgammel skik. Gud havde givet løftet om,

Programoversigt

| Program | Minutter | Aktiviteter | Materialer |
|------------------------|----------------|--|---|
| 1 | | | |
| Velkomst | | | |
| 1 | | | |
| Leg og lær aktiviteter | max 10 min. | A. Vimpler B. Modellerbarn C. Børnenes kollage | Farverigt crepe papir, sakse, engangstallerkener, limstifte Modellervoks Gamle ugeblade, sakse, pap, limstifter |
| * | | | |
| Sang og bøn | max 10 min. | *Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet | |
| 2 | | | |
| Bibelhistorie | max 20 min. | Oplev bibelhistorien Huskeverset | Babydukke, lille håndklæde, dame udklædningstøj Bibel |
| 3 | | | |
| Forstå bibelhistorien | max 15 min. | Hvem er indviede? | Baby dukke, spejl |
| 4 | | | |
| Brug bibelhistorien | max 15 min. | Bogmærke | Bogmærke skabelon (se bag i hæftet), pap, farvekridt, klistermærker. |

at give sin førstefødte til frelse for syndere. Man vedkendte sig denne gave ved, at indvie den førstefødte søn i hver husstand. Han skulle hellige sig præsteembedet, som en repræsentant for Kristus, blandt mennesker.

I udfrielsen fra Egypten blev indvielsen af den førstefødte indført igen...

Loven om indvielsen af den førstefødte blevet særlig betydningsfuld, fordi den var et minde om Herrens udfrielse af Israels børn og bebudede en større udfri-

else, som kun kunne udføres af Guds eneste søn. Ligesom blodet, der blev smurt på dørstolperne, havde reddet Israels førstefødte, ville Jesu Kristi blod have magten til at redde verden"

"Forældre skulle anse deres børn som yngre medlemmer af Herrens familie der er betroet til dem for at lære dem om himmelen." (*Den Store Mester, kap. 5*).

Hvad gør du for at forberede dine betroede elever til himmelen? Anser du dem, som særlige gaver fra Gud?

Hvordan du underviser

Velkomst

Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået – hvad de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter

Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

Medbring:

- Farverigt crepe papir
- Sakse
- Engangstallerkener
- Limstift

A. Vimpler

Klip i forvejen en masse stykker forskelligfarvede crepe papirstimler (ca 3cm x 1 m). Børnene kan lime 3-5 strimler på den ene halvdel af en paptallerken og lade den anden halvdel være til at holde i. Sig: **Lad os lave nogle farverige vimpler, som vi kan bruge, når vi synger. Syng en sang, som børnene kender rigtig godt, og lad dem svinge med vimplen mens de synger.**

Tilbage melding

Giv tid til at svare og spørg: **Kan I lide at synge og vifte med vimplen samtidig? Hvorfor? Tror I det gør Jesus glad, at høre jer synge om ham? (ja) Jesus elsker at høre sine børn synge. Han kan lide at se I er glade. Vores bibelhistorie I dag fortæller om en meget glad dag, hvor englenerne sikkert har sunget i himmelen. Jesus forældre ville gerne vise, at de elskede Gud og ønskede at opdrage deres baby til at elske og tjene Ham også. De var så glade for det lille Jesusbarn, Guds gave til verden.**

I dag er vores tema:

Gud deler sin gave med alle

Sig det med mig.

B. Modellerbarn

Giv noget modellervoks til hvert barn og lad dem selv forme en baby.

Tilbage melding

Giv dem tid til at svare når du spørger: **Hvordan ser babyer ud? Hvad laver de? Babyer er ikke ens. Alle er unikke, ligesom I var, da I var babyer. Men alle babyer har noget til fælles. De er alle sammen Guds gaver. Jesus elsker alle børn i verden og han har velsignet dem med forældre, som en gave også. I dag handler vores bibelhistorie om dengang, da Jesu forældre ønskede at vise, at de elskede Gud og ville opdrage deres**

Medbring:

- Gamle ugeblade
- Sakse
- Pap
- Limstifter

baby til at gøre det samme. De var så glade for det lille Jesusbarn, som var Guds gave til verden.

I dag er vores tema:

Gud deler sin gave med alle

Sig det sammen med mig.

C. Børnenes kollage

Medbring en hel stak ugeblade som børnene kan klippe billeder af børn ud af og lime på papret, til at lave kollagen af.

Tilbage melding

Giv dem tid til at svare når du spørger: **Ser de børn I har fundet billeder af glade ud? Hvad laver de? Er der nogen der laver det samme? Er der nogen der er helt mage til hinanden?**

Kan I komme i tanke om noget de alle sammen har tilfælles? Jeg ved én ting. De er alle sammen en gave fra Gud. Jesus elsker alle børn i verden og han har velsignet dem med forældre, som en gave til dem. I dag handler vores bibelhistorie om, at Jesu forældre ønskede at vise at de elskede Gud og ville opdrage deres barn til at elske og tjene Ham også. De var så glade for deres lille baby, Guds dyrebare gave til dem, at de ønskede at fortælle det til hele verden.

I dag er vores tema:

Gud deler sin gave med alle

Sig det sammen med mig.

Medbring:

- Gamle ugeblade
- Sakse
- Pap
- Limstifte



Sang og bøn

Fællesskab

Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af) ud fra det de fortalte, da de kom (som det er passende). Sæt noget tid af til at snakke om oplevelserne fra sidste uges bibellektie, og gå igennem huskeverset. Byd gæster særligt velkommen, og fortæl deres navne til de andre børn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft fødselsdag i ugens løb.

Sangforslag

Hvad skal jeg ønske (*Syng og mal, nr. 17*)

Ved du, hvorfor glæden er i mig? (*Syng med, nr. 14*)

Tak, Jesus, at dit rige er for børn (*Syng og mal, nr. 52*)

Jeg ved at Jesus lever (*Syng og mal, nr. 27*)

Jesus han ku' godt li' børn (*Syng og mal, nr. 32*)

Mission

Sig: **Det er ikke alle børn i verden der ved, at de er særlige gaver fra Gud. Der er nogen der ikke engang ved, at Jesus elsker dem. Lad os høre en historie om nogen, som lærer Jesus at kende.** Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du har mulighed for at bruge.

Kollekt

Sig: **Gud gav os den bedste gave nogensinde – Jesus! Men vidste I godt, at I også er særlige gaver fra Gud? Vi giver til Jesus med glæde, for at vise vores tak til ham for, at han elsker os.**

Bøn

Sig: **Kære Jesus. Tak fordi du elsker os så højt. Tak fordi du har givet os til vore familier som gave til dem. Vi elsker dig. Amen.**

*(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)*

2

Bibelhistorien**Oplev bibelhistorien**

Svøb babyen i håndklædet og få en kvindelig hjælper til at klæde sig ud og holde dukken, mens hun fortæller eller læser historien, som om hun er Maria

Læs eller fortæl historien

Hej drenge og piger. Mit navn er Maria og det her er mit lille barn. Han hedder Jesus. Josef og jeg har givet ham det navn fordi englen fortalte os, at det var det, han skulle hedde. Han er en helt særlig baby. Han er nemlig Guds egen søn. Men han er også min lille søn og jeg elsker ham så højt. Jeg synes han er det smukkeste og mest dyrebare i verden.

Jeg har lyst til at fortælle jer om, hvad der skete den anden dag. Vi tog vores lille baby med til tempelet i Jerusalem for at vie hans liv til Gud. Det er en skik i vores land at tage den førstefødte dreng i en familie med til tempelet til en speciel gudstjeneste, hvor man bringer en offergave. I dag ville man måske give penge til en kollekt, men dengang ofrede man to duer.

Mens præsterne modtog duerne, så en af de ældre præster, Simeon, vores baby. Han kom hen til os og spurgte om han ikke kunne få lov til at holde Jesus. Jeg blev glad og lod ham selvfølgelig gøre det. Simon holdt Jesus i sine arme og så begyndte han at takke Gud, fordi han havde fået lov til, at se dette særlige barn, verdens frelser. Simeon velsignede endda Josef og mig også.

Josef og jeg var meget overraskede over det, der skete og det Simeon sagde. Vi vidste, at Jesus var noget særligt, men vi forstod ikke helt det hele endnu.

Lige i det samme kom der en ældre dame, som hedder Anna, hen til os også. Hun spurgte, om hun måtte se vores baby. Vi lod hende selvfølgelig se ham,

og hun lyste op i det største smil jeg nogensinde har set. Så begyndte hun også at takke Gud, fordi han havde givet hende lov til at se Jesus. Hun begyndte også at fortælle til alle de mennesker, som kiggede på, hvilket særligt barn Jesus var og hun fortalte dem, at vores barn ville blive alles frelser.

Der skete så meget og var så mange ting at holde styr på, at jeg blev en smule forvirret. Men senere tænkte jeg igen og igen på Simon og Annas ord. Englen havde fortalt os, at Jesus ville frelse mennesker fra deres synd. Hyrderne og de vise mænd havde vidst, at han var noget særligt, og vi vidste det også, Josef og jeg, men vi elskede vores baby udelukkende fordi han var vores baby! Han var en gave fra Gud til os. Jeres forældre elsker også jer, for I er en gave fra Gud til dem. Børn har stor betydning for Gud, og specielt baby Jesus, som er Guds gave til alle!

Tilbage melding

Giv børnene tid til at svare når du spørger: **Hvorfor ville Simon og Anna gerne se Jesus? Hvorfor takkede og priste de Gud for ham?** (de vidste, at Jesus var verdens frelser). **Hvordan havde Maria det med alt det, der skete?** (overrasket, glad, forvirret). **Hvordan tror I Simeon og Anna havde det, da de vidste, at de havde set verdens frelser?** (føjte glæde, taknemmelighed, begejstring). **Hvorfor kom Jesus til jorden? Hvem er den bedste gave Gud nogensinde kunne give? Kan I huske temaverset? Lad os sige det sammen:**

Gud deler sin gave med alle

Medbring:

- Babydukke
- lille håndklæde
- Kvindeligt bibelsk tid udklædning

Medbring:

- en Bibel

Bibellæsning

Åbn din Bibel til Luk 2,21-38. Peg på versene og sig: **Her står dagens bibelhistorie i Guds ord, Bibelen.** Læs et par vers højt, gerne fra en børnebibel.

Giv dem tid til at svare, når du spørger: **Hvor tog Josef og Maria Jesus med hen for at blive indviet?** (Tempelet i Jerusalem) **Hvad ofrede man?** (to duer) **Hvem takkede og lovpriste Gud fordi de havde fået lov til at se Jesus?** (Simeon og Anna) **Hvad troede de om Jesus?** (At han ville blive verdens frelser) **Hvad tror I?**

Huskeverset

Slå op til 127,3 og sig: **Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen.** Læs verset højt og lær dem derefter huskeverset på følgende måde:

For mine øjne har set

Peg på jeres øjne

din frelse

Peg op

for alle folk

Peg på hinanden

(Luk 2, 30-31)

Hold håndfladerne mod hinanden og åbn dem

3

Forstå bibelhistorien**Hvem er indviede?**

Hold dukken og sig: **Da I var børn blev I sikkert også indviet til Gud under en ganske særlig højtidelighed i kirken, ligesom Jesus blev. Ved I, hvad jeres forældre gjorde?** (giv tid til svar). **De fortalte alle i kirken, at de ville lære jer om Jesus og hjælpe jer med at blive oplært til at kende og tjene ham. Det er også en måde jeres forældre viser deres taknemmelighed til Gud for jer. De ved godt, at I er Guds gaver til dem. Hvem er en gave fra Gud? Lad os se nogle, der er det.** Hold et spejl op foran hvert barn og lad dem kigge ind i det, mens du spørger dem: **Hvem er en gave fra Gud?** Svar det ved at sige: ___ (barnets navn) er Guds gave! Sig: **I er alle sammen en gave fra Gud. Er I også Jesu børn?** (Ja, hvis I elsker ham.)

Medbring:

- Baby dukke
- Spejl

Tilbage melding

Sig: **Da I var små børn og blev indviede i Guds hus, var I ikke store nok til at forstå det og kunne ikke selv vælge at elske og være lydige mod ham. Men nu er I større og forstår mere. Nu kan I vælge at elske Jesus, være lydige og tjene ham. Ved at gøre det, giver I jer selv til ham. Vælger I, at give jeres liv til Jesus nu? Hvis I gør, har I accepteret Guds særlige gave, som er til alle; hans søn Jesus. Opmuntrer børnene til at sige ja og bekræfte deres valg. Lad os sige vores temavers sammen igen:**

Gud deler sin gave med alle

4

Brug bibelhistorien**Bogmærke**

Forbered kopier af bogmærkeskabelonen (se bag i hæftet). Klip dem enten ud inden eller lad børnene klippe dem ud selv og derefter farvelægge dem.

Tilbage melding

Giv dem tid til at svare, når du spørger: **Ved I, hvad der står på jeres bogmærke?** Læs det højt ("For mine øjne har set din frelse...for alle folk" [Luk 2,30-31].)

Hvem sagde det? (Simeon) **Hvem havde Simeon set?** (Jesusbarnet) **Er Jesus Guds gave til alles frelse?** (ja) **Tag jeres bogmærker med hjem og fortæl om det til en anden i denne uge, at Jesus er noget ganske særligt for jer, fordi I er en særlig gave fra ham, til jeres forældre.**

Lad os sige temaverset sammen en sidste gang:

Gud deler sin gave med alle

Medbring:

- Bogmærke skabelon (se bag i hæftet)
- Pap
- Farvekridt
- Klistermærker

Afslutning

Bed en kort bøn og sig Gud tak for hvert enkelt barn og for Jesu frelsergave til os alle!

B Ø R N E N E S B I B E L H I S T O R I E

Helliget Gud

Ugens tekst og referencer

Luk 2,21-38.

The Desire of Ages,
side 50-58.

Huskevers

"For mine øjne har set din frelse... for alle folk."

(Luk 2,30-31)

Tema

Gud deler sin gave med alle.

Har du nogensinde set en barneindvielse i kirken? Er du blevet indviet i Guds hus? Det var Jesus.

Hej med jer. Mit navn er Maria og det her er mit lille barn. Han hedder Jesus. Josef og jeg har givet ham det navn fordi englen fortalte os, at det var det, han skulle hedde. Han er en helt særlig baby. Han er nemlig Guds egen søn. Men han er også min lille søn og jeg elsker ham så højt. Jeg synes han er det smukkeste og mest dyrebare i verden.

Jeg har lyst til at fortælle jer om, hvad der skete den anden dag. Vi tog vores lille baby med til tempelet i Jerusalem for at vie hans liv til Gud. Det er en skik i vores land at tage den førstefødte dreng i en familie med til tempelet til en speciel gudstjeneste, hvor man bringer en offergave. I dag ville man give penge til en kollekt, men dengang ofrede man to duer.

Mens præsterne modtog duerne, så en af de ældre præster, Simeon, vores baby. Han kom hen til os og spurgte, om han ikke kunne få lov til at holde Jesus. Jeg blev glad og lod ham selvfølgelig gøre det. Simon holdt Jesus i sine arme og så ind i hans ansigt. Så begyndte han at takke Gud, fordi han havde fået lov til at se dette særlige barn, verdens frelser. Simeon velsignede endda Josef og mig

også. Vi var meget overraskede over det, der skete og det Simeon sagde. Vi vidste, at Jesus var noget særligt, men vi forstod ikke helt det hele endnu.

Lige i det samme kom der en ældre dame, som hedder Anna, hen til os også.

Hun spurgte, om hun måtte se vores baby. Vi lod hende selvfølgelig se ham, og hun lyste op i det største smil jeg nogensinde har set. Så begyndte hun også at takke Gud, fordi han havde givet hende lov til at se Jesus. Hun begyndte også at fortælle til alle de mennesker, som kiggede på, hvilket særligt barn Jesus var og hun fortalte dem, at vores barn ville blive alles frelser.

Der skete så

meget og var så mange ting at holde styr på, at jeg blev en smule forvirret. Men senere tænkte jeg igen og igen på Simon og Annas ord.

Josef og jeg elskede Jesus udelukkende fordi han var vores baby! Vi vidste, at han var en gave fra Gud til os. Jeres forældre elsker også jer, for I er en gave fra Gud til dem. Børn har stor betydning for Gud, og specielt baby Jesus, som er Guds gave til alle!



Leg og lær

Lørdag

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

For mine øjne har set Peg på jeres øjne

din frelse Peg op

for alle folk Peg på hinanden

(Luk 2, 30-31) Hold håndfladerne mod hinanden og åbn dem

Søndag

Opmuntrer dit barn til at vise bogmærket, de lavede i sabbatskolen sidste gang, til nogen og fortælle dem om Jesu barneindvielse i kirken. (Eller hjælp ham/hende med at klippe et ud i noget kraftigt papir og skrive huskeverset på).

Mandag

Læs Luk 2,21-38. Spørg: Hvor blev Jesus barneindviet? (I tempelet i Jerusalem) Hvem blev meget glade for at få lov at se Jesus, da de var i tempelet i Jerusalem? (Simeon og Anna). Hvorfor? Hvad tænkte Maria om alt det Simeon og Anna havde sagt?

Syng en julesang sammen og sig Gud tak for Jesus; hans særlige gave til alle!

Tirsdag

Læg en ærtepose (eller noget lignende) på ryggen af dit barn, og lad ham/hende kravle rundt med det uden, at det falder af. Snak sammen om, hvordan dit barn kravlede som lille



barn, men kan gå nu. Spørg: Hvad har du ellers lært? Hvad har du lært mere om Jesus, siden du var et lille barn? Sig Jesus tak fordi dit barn kan "vokse" på alle måder.

Onsdag

Se på billeder af babyer, små børn og deres familier. Snak sammen om Josef og Marias kærlighed til Jesus og om den kærlighed forældre også føler for deres børn i dag.

Syng en sang sammen, inden I beder sammen.

Torsdag

Se dit barns børne- og babybilleder sammen og specielt fra hans/hendes dåb. Beskriv denne festlighed og hvordan du havde det til denne begivenhed.

Få dit barn til at se sig selv i spejlet mens du spørger: Hvem er Guds særlige gave? Sig: Det er du! Spørg: Hvilken helt særlig person har Gud givet i gave til os alle sammen? (Jesus).

Fredag

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Brug en babydukke som Jesusbarn og svøb ham i et håndklæde el.l.

Giv dit barn et ordentligt kram og fortæl ham/hende, at han/hun er Guds gave til jer. Fortæl det, at du elsker ham/hende.

Syng takkesange om Jesu fødsel og sig Gud tak for dit barn og for Jesus, Guds dyrebare gave til denne verden.

