



# Kvinden ved brønden

Har du nogensinde prøvet at være tørstig? Har du prøvet at være så tørstig, at du slet ikke kunne vente med at få noget at drikke? En dag, mens Jesus var på en rejse, var han blevet meget, meget tørstig. Derfor satte han sig og hvilede ved siden af en brønd for at vente på, at der var nogen som kunne komme og give ham noget at drikke.

**J**

esus sad ved brønden og det var midt på dagen. Han var usigelig tørstig. Han var også sulten. Hans disciplene var gået ind i byen for at købe noget mad, men Jesus havde besluttet sig for at vente ved

brønden og hvile sig lidt. Det dejlige kolde vand var langt nede i den dybe brønd, og

Jesus havde hverken spand eller snor, til at få det op med, så han kunne stadig ikke få noget at drikke. Måske ville der komme en forbi og tilbyde ham noget at drikke.

Ved middagstid kom der en kvinde ud til brønden, og



## Huskevers:

”Fortæl om alt det,  
Gud har gjort mod  
dig.“

(LUK 8,39)

## Tema:

Vi hjælper andre, når  
vi fortæller dem om  
Jesus

hun havde en spand med! Hun var kommet derud for at hente vand! Jesus så på hende. Han vidste, at hun var samaritan. Han vidste også, at samaritanere og jøder normalt ikke kunne lide hinanden. Jesus var jøde, men han kunne godt lide det samaritanske folk. Jesus elskede alle, ligegyldigt hvilket land de kom fra!

Jesus vidste, at kvinden ikke ville give sig til at tale til ham. Hun ville ikke tale til en jøde. Derfor sagde Jesus: "Må jeg bede om en tår af dit vand?"

Kvinden blev meget overrasket! "Du er jøde!", sagde hun. "Og du taler til mig! Ved du ikke, at jeg er samaritan!?"

"Jo", sagde Jesus og smilede, og så begyndte han at tale til kvinden. Hun var så optaget af det, Jesus fortalte, at hun helt glemte at give ham noget at drikke! Jesus vidste, at kvinden havde et vanskeligt liv. Han vidste, at der ikke var særlig mange mennesker, der kunne lide hende. Men det betød ikke noget for Jesus. Han elsker alle!

Selvom han var træt og tørstig var det kvindens behov for mødet med Guds kærlighed, der kom først. Han ville gerne hjælpe hende, og det betød mere end hans tørst. Mens de talte, sagde kvinden til ham, at hun vidste, at Gud havde lovet, at der ville komme en frelser, som ville hjælpe mennesker med at lære Gud bedre at kende.

Og så sagde Jesus noget, som overrublede hende: "Jeg er den Frelser!"

Kvinden blev lykkelig! Jesus var Frelseren og han var hendes ven! Hun lod spanden ligge og løb tilbage til byen, så hurtigt hun kunne. Hun ville fortælle alle andre om Jesus. Jesus var også lykkelig. Han følte sig hverken sulten eller tørstig mere.

Det tog ikke lang tid, før der havde samlet sig en helt flok mennesker ude ved brønden. Kvinden havde fortalt om Jesus i hele byen. Jesus blev hos dem i to dage og lærte dem om Guds kærlighed.

Jesus elsker og hjælper alle mennesker. Det er lige meget for ham hvor mennesker kommer fra eller hvordan de ser ud. Han ønsker også at du skal hjælpe og elske mennesker, ligegyldig om de er lidt anderledes, end du er. Alle har brug for at høre om Jesus. Du kan hjælpe, ved at fortælle andre mennesker om Guds kærlighed. Du kan være kærlig ligesom Jesus.



# Leg og lær



## LØRDAG

Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

<b>Fortæl</b>	lav en tragt med hænderne foran munden
<b>om alt det, Gud</b>	peg op
<b>har gjort mod dig.</b>	peg på hinanden
<b>Luk 8,39</b>	hold håndfladerne mod hinanden og åben dem væk fra hinanden



Få dit barn til at vise og sige det for en ven eller en fra familien. Læs bibelhistorien sammen. Tal om nogle af de mennesker der bor i nærheden af jer og spørg dit barn: "Elsker Jesus dem?" Syng "Jesus elsker alle små" sammen.

## SØNDAG

Få dit barn til at fortælle bibelhistorien for dig. Hjælp ham/hende med at synge og "fortælle" "Jesus elsker alle små" med tegnesprog, ligesom de har lært i kirken.

Hjælp ham/hende med at give et glas koldt vand til en anden. Sig Jesus tak fordi han elsker dit barn.

## MANDAG

Lav to skåle med opskåret frugt sammen med dit barn. Lav den ene skål med kun en slags frugt og den anden med en farverig blanding af forskellig slags frugt. Spørg dit barn hvilken skål han/hun synes ser bedst ud. Spørg hvorfor. Snak sammen om hvor forskellige mennesker også er, og hvad det er, der gør dem til noget særligt. Mind dit barn om, at Jesus elsker alle, uanset hvilken hudfarve eller tøjstil de har.

## TIRSDAG

Læs bibelhistorien sammen fra Joh 4, 6-9, 25, 26, 28-30 og 39-41. Snak sammen om Guds store kærlighed til alle mennesker. Nævn navnene på nogle stykker, som du ved dit barn kender og spørg: "Elsker Jesus \_\_\_\_\_?"

Gå en tur sammen med dit barn og samle forskellige sten, blomster, blade eller insekter. Tal om hvor mange forskellige ting Gud har skabt og at Jesus elsker forskellighederne. Hjælp dit barn til at forstå, at der ikke er to blade der er ens, selvom det umiddelbart ser sådan ud for jer. Jesus har lavet dem alle sammen og hvert eneste blad er særlig på sin egen måde.

Sig: Det er på samme måde med mennesker. Vi er også alle sammen særlige, på hver vores måde, og Jesus elsker os alle. Drik et glas koldt vand sammen, når I kommer hjem igen.

## ONSDAG

Efterlign forskellige dyr sammen. Forsøg at gå ligesom de gør eller sige lydene, som de gør. Gør dit barn opmærksom på, at der ikke er to lyde der er ens og heller ikke to gangarter der er det. Tal om igen, at Gud holder af vores forskelligheder. Sig huskeverset sammen og husk at bruge fagterne også.

## TORS DAG

Hjælp dit barn med at lave et kort eller en gave til en anden, som har en anden etnisk baggrund end I har. Lad dit barn hjælpe dig med at forberede et måltid mad til jeres familie, som kommer fra en anden kultur.

## FREDAG

Hjælp dit barn med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Syng "Jesus elsker alle små" og brug fagterne når I synger omkædet. Sig Jesus tak for hans kærlighed til jer.

Gentag huskeverset sammen.