



# Det store, store træ

Har du nogensinde prøvet at så et frø? Tager det kort eller lang tid om at vokse? Blev det en lille eller stor plante? Vokser du også?

# M

ange af de mennesker, som hørte Jesus tale, var bønder, som kendte til det med at plante noget i jorden. Derfor brugte Jesus en historie om et lille frø, til at forklare dem om Guds rige.

”Guds rige er som et sennepsfrø”, sagde Jesus. De folk, som hørte Jesus tale, vidste godt, at senneps frø er bitte små, de var faktisk nogle af de

mindste frø, de kendte. Men når bonden sår det lille frø i sin mark, vokser det op til at blive et stort træ. Og fuglene kommer og bygger rede i dets grene.

Hvad mente Jesus med, at det lille senneps frø er ligesom Guds rige?

Jesus mener, at første gang vi hører om ham, er det som om han sår et lille kærligheds frø i vores hjerter. Og hver gang du hører bibelhistorier og tænker på ham igen, eller inviterer ham til at bo i dit hjerte, så vokser planten sig



## Huskevers:

”Voks i Jesu nåde.”

(2 PET 3,18)

## Tema:

Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.



større og stærkere. Der går ikke så lang tid, før nogen måske lægger mærke til det. De kan mærke, at dit hjerte er fyldt af Guds kærlighed. Og det gør, at mennesker vil have lyst til at være sammen med dig, være tæt på dig, ligesom fuglene ønskede at bygge rede i sennepstræets grene.

Det var dét Jesus mente, da han sagde, at Guds rige er som et senneps frø.

Men han mente måske også, at historien om hans kærlighed til os ville starte med ganske få mennesker. De mennesker, der kendte ham, da han levede, er som de små frø. Jo flere mennesker de fortalte om Jesus, jo større voksede planten sig.

Flere og flere folk ønsker at høre om og komme i nærheden af Jesus, ligesom folk ønsker at ligge i den kølige skygge under senneps træet og fuglene gerne vil bygge deres reder i dets grene.

Var det dét Jesus mente, da han sagde, at det er med Guds kærlighed, som med et lille bitte senneps frø?

Jesus mente nok begge dele. Guds kærlighed er som et lille frø som vokser i dit hjerte for hver gang du lærer om ham og beder ham om at komme ind i dit liv.

Og Guds rige vokser sig større og større hver gang et nyt menneske lærer hans kærlighed at kende.

Guds kærlighed hjælper os til at vokse, så vi kommer til at ligne ham mere.



# Leg og lær

## LØRDAG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

**Voks** sæt jer på hug og fold jer langsomt ud til strakt

**i Jesu** peg op

**nåde** omfavn jer selv

**2 Pet 3,18** saml håndfladerne og åbn hænderne som en bog



## ONSDAG

Vores kroppe har det godt og bliver glade, når vi spiser sundt mad. Hjælp dit barn med at lave "myrer på en træstub". I skal bruge et blad selleri eller en banan, noget jordnøddesmør eller Nutella og nogle rosiner. Smør smørrepålægget ud over selleri eller bananen og drys rosiner over. Sig Jesus tak fordi du har fået sund og god mad, som hjælper dig med at vokse.

## SØNDAG

Hjælp dit barn med at "læse" billederne i bibelhistorien. Snak sammen om at vokse både fysisk og mentalt i Guds kærlighed. Hjælp dit barn med at sige Jesus tak fordi Guds kærlighed hjælper os til at vokse og komme til at ligne ham mere.

## MANDAG

Tag et sted hen, hvor der er mange blomster og planter (f.eks. en blomsterbutik eller gartner). Hjælp dit barn med at finde en plante eller blomst, som han/hun vil give til en han/hun elsker.

Overbring gaven sammen og opmunter dit barn til at sige "Jesus elsker dig, og det gør jeg også". Sig Jesus tak for gode venner.

## TIRSDAG

Få din mor eller far til at hjælpe dig med at måle din plante igen i dag. Er den vokset? Hvor meget er den vokset? Få din mor eller far til at måle, hvor høj du er. Spørg dem om hvor meget du er vokset siden din fødselsdag. Husk at Guds kærlighed hjælper os til at vokse så vi kommer til at ligne ham mere.

## TORSDAG

Få en fra jeres familie til at fortælle om en måde de har vist andre kærlighed på i dag, til jeres fælles familie andagt. Måske har dit barn givet nogen et knus eller måske hjulpet med at rydde legetøj op. Vi kan vise kærlighed på mange måder. Sig Jesus tak for at Guds kærlighed hjælper os med at vokse, så vi kommer til at ligne ham mere.

## FREDAG

Vis din familie til jeres andagt i aften, hvordan et træ starter som et lille frø og vokser sig stort som et helt træ. (Bøj dig helt sammen og fold dig langsomt helt ud, med blade i hænderne over hovedet). Sig og lav huskeverset sammen.

