



Lad dem komme!

Ugens tekst og referencer:

Luk 18,15-17.

Den Store Mester, kap. 56.

Huskevers:

"Lad de små børn komme til mig." (Luk 18,16)

Hovedformålet er, at børnene...

Ved at børn en vigtig del af Jesu familie.

Føler at de hører til i Jesu familie.

Viser det, ved at takke Jesus for hans omsorg og kærlighed.

Tema:

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Parat til at undervise

Bibelhistorien kort fortalt

Jesus holder af at være sammen med børn. Han inviterer dem til at komme og være sammen med ham. Han snakker med og lytter til dem. Han tager dem op og lader dem sidde hos sig og han giver dem knus.

Jesu disciple vil sende børnene væk, men Jesus siger til dem, at de skal lade dem blive hos ham, for børn er en vigtig del af hans familie.

Dette er en historie om nåde

Jesus elsker børn. Det gjorde han den-

gang han levede og det gør han i dag. Han ønsker at have alle med i sin familie, både de gamle, de nyfødte og dem derimellem.

Til læreren

"Det var skik blandt jøderne, at tage sit barn med hen til en rabbiner for at få velsignet det med håndspålæggelse; men Frelserens disciple tænkte, at det han var i gang med var for vigtigt til at blive afbrudt af det.

Frelseren forstod den omsorg og byrde de mødre følte, som kom til ham med

Programoversigt

Program	Minutter	Aktiviteter	Materialer
Velkomst			
1 Leg og lær aktiviteter	max 10 min.	A. Tid til babyer B. "Jesus elsker mig" tallerken C. Bliv væk	Dukke og babyting, mor med baby (hvis muligt) Engangstallerkener, tegnegrej, hullemaskine, garn eller stærk tråd Voksne og teenagere
* Sang og bøn	max 10 min.	*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet	
2 Bibelhistorie	max 20 min.	Oplev bibelhistorien Huskeverset	Et ældre menneske (hvis muligt) Bibel
3 Forstå bibelhistorien	max 15 min.	Knus fra Jesus	Billeder af Jesus sammen med børn (valgfrit)
4 Brug bibelhistorien	max 15 min.	Jeg tilhører Jesu familie	Klistermærkater, tusch, farvekridt

deres børn, i et forsøg på at oplære dem i Guds ord.

Han havde hørt deres bønner og selv kaldt dem til at opsøge ham.

"Mange mødre var kommet sammen og havde taget deres børn med. Nogle børn var små, nogle teenagere og nogle babyer.

Jesus hørte mødrenes ængstelige bønner og havde stor omsorg og medfølelse for dem. Men han ventede for at se, hvordan disciplene ville behandle dem. Da han så, at de sendte mødrene væk, og troede de gjorde ham en tjeneste ved det, viste han dem, at de tog fejl... Han tog børnene op, han lagde hænderne på dem og han velsignede dem, som de havde bedt om...

"Det gælder også i dag: børns hjerter er de mest modtagelige overfor evangeliet; de er åbne for det åndelige og gode til at huske det, de lærer...

"Fædre og mødre bør tænke om deres børn, som yngre medlemmer af Guds Herrens familie" (*Den Store Mester, kap. 56.*)

Forslag til dekoration

Lav noget, som ligner et stort træ (tegn evt. en træstamme, som hænger på væggen, og hæng grene ned fra loftet ovenfor), som "Jesus" kan sidde under.

Hvordan du underviser

Velkomst

Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået – hvad de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter

Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

Medbring:

- Babydukke og babyting
- Mor med baby (valgfrit)

A. Tid til babyer

Spørg en mor, der har en lille baby, om hun vil tage sin baby med og komme ind og fortælle jer om, hvordan man skal være blid og forsigtig, når man holder eller passer på en baby (valgfrit).

Lad børnene udspille situationer, hvor de selv passer på en baby (dukke).

Tilbage melding

Giv børnene tid til at svare, når du spørger: **Er der nogen af jer der har en baby i jeres familie? Kan I godt lide babyer? I har også været babyer engang. I dag hører vi en historie om Jesu kærlighed overfor babyer og børn. Men ligegyldig hvor gamle vi er, så elsker Jesus os og ønsker vi skal være med i hans familie.**

I dag er vores tema:

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Sig det med mig.

Medbring:

- Engangstallerkener
- Blyanter/ kuglepenne
- Tegnegrej
- Hullemaskine
- Garn eller stærk tråd

B. "Jesus elsker mig" tallerken

Giv alle børn en engangstallerken hver, som du har skrevet "Jesus elsker mig" øverst på. Hjælp børnene med at skrive deres eget navn nederst på tallerkenen og tegne et billede af sig selv i midten. Lad dem udsmykke tallerkenen som de har lyst til. Lav til sidst et hul øverst i tallerkenen, og hæng et stykke tråd eller snor i. Børnene kan enten få lov til at få tallerkenerne med hjem, eller I kan bruge dem til at pynte op i klassen med.

Tilbage melding

Giv børnene tid til at svare, når du spørger: **Ved I hvem Jesus elsker? Det er rigtigt! Han elsker alle! Jesus elsker børn. Han elsker jer alle sammen meget, meget højt. Elsker I ham? I dag skal vi høre en historie om Jesus og nogle børn.**

Vores tema i dag er:

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Sig det med mig.

C. Bliv væk

Få nogle voksne eller teenagere til at komme, og lad dem stille sig op i en lille kreds og holde hinanden i hænderne. Lad en voksen være Jesus og stå i midten af kredsen. Nu skal børnene forsøge at trænge igennem de foldede hænder, ind og stå sammen med Jesus i midten.

Tilbage melding

Giv børnene tid til at svare når du spørger: **Var det svært at komme ind i midten af kredsen? Der var nogen, som prøvede at holde børn væk fra Jesus. Er der nogen der vil prøve at holde os væk fra Jesus også? I dag er vores tema:**

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Sig det med mig.

Medbring:

- Voksne eller teenagere



Sang og bøn

Fællesskab

Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af) ud fra det de fortalte, da de kom (som det er passende). Sæt noget tid af til at snakke om oplevelserne fra sidste uges bibellektie, og gå igennem huskeverset. Byd gæster særligt velkommen, og fortæl deres navne til de andre børn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft fødselsdag i ugens løb.

Sangforslag

Gud elsker dig (*Syng og mal, nr. 7*)

Jesus elsker alle små (*Børnesange, nr. 34*)

Når du ler og leger (*Syng og mal, nr. 43*)

Tænk på en kænguru (*Syng og mal, nr. 55*)

Det forkerte jeg har lavet (*Syng og mal, nr. 2*)

Mission

Sig: **Der bor børn over hele verden i mange forskellige lande. Jesus elsker alle børn og vil gerne have dem til at være en del af sin familie. Lad os høre en historie om et barn, som bor i et land hvor alt er meget anderledes.** Brug en historie fra Børnenes missionshistorie eller en anden, som du har mulighed for at bruge.

Kollekt

Sig: **I har taget penge med i dag så I kunne give noget til at børn i andre dele af verden også får lov til at lære, at Jesus elsker dem.**

Bøn

Bed om at alle børn i verden får lov til at lære, hvor meget Jesus elsker dem. Sig Jesus tak fordi han elsker dem så højt også.

*(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)*

2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien

Læs eller fortæl historien

Inviter en ældre person, som holder af børn, til at komme til jeres program i dag. Lad børnene sidde på hans/hendes skød, mens denne historie bliver læst højt.

Eller du kan give børnene lov til at rykke stolene op og sætte sig i en rundkreds om dig.

Få børnene til at lave ansigter der passer til stemningen i historien mens du læser – triste eller glade.

Nogle mødre hørte en dag, at Jesus var kommet til deres by. De havde hørt en masse om Jesus, om at han helbredte mennesker, at han fortalte nogle fantastiske og vidunderlige fortællinger og at han var venlige og kærlig overfor folk. Mødrene ville rigtig gerne have Jesus til at bede for deres børn og velsigne dem, derfor tog de deres små børn på armen og andre børn ved hånden og gik af sted for at finde Jesus.

Han sad under et træ og snakkede med en masse voksne mennesker, da de fandt ham. Jesu hjælpere stod lige i nærheden. De kiggede på mødrene og alle børnene, som var kommet, og rynkede på brynene ad dem [*børn rynker på brynene*].

En af mødrene gik direkte hen til en af de mænd, som rynkede på brynene, og sagde: "Undskyld mig, men vi vil gerne have Jesus til at bede for vores børn".

En af mændene så strengt på hende, med stor panderynken, [*børn rynker endnu mere på panden*] og sagde: "Jesus er optaget, kom igen en anden gang". Den mand mente ikke, at børnene var særlig vigtige. Han troede, de ville forstyrre Jesus.

Mødrene og børnene blev kede af det

[*trist ansigt*]. De begyndte at samle deres ting sammen for at gå hjem igen, men Jesus så hvad der skete og sagde: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres."

[*Børn smiler*]

Så slog Jesus armene ud og en lille pige løb hen i favnen på ham. Han løftede hende op og gav hende et knus og der gik ikke lang tid før alle børnene stod rundt om ham.

Hvad tror I så Jesus gjorde?

Han lod børnene klatre op til ham, han lod dem røre ved hans hænder og hans ansigt og han lod dem give ham knus og kys. Jesus smilede til børnene og lo ad deres historier. Han gav dem også knus og kys tilbage og han legede "titte-bøh" med de små babyer. Han holdt hvert eneste barn og bad for det.

Mødrene var så lykkelige over, at Jesus elskede alle børnene og bød dem velkommen i sin familie. Jesus elsker også jer!

Han vil så gerne have jer med i sin familie!

Tilbage melding

Giv børnene tid til at svare når du spørger: **Hvis I levede dengang Jesus**

levede, ville I så have prøvet på at komme hen til Jesus? Hvad synes I om, hvis der var nogen der skubede jer væk?

Hvad ville I have gjort eller sagt til Jesus, hvis I var kommet op og sidde på hans knæ? Hvorfor tror I Jesus sagde: "Lad de små børn komme til mig"?

Husk temaet i dag:

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Sig det med mig.

Medbring:

- En ældre person (valgfrit)

**Huskeverset
Medbring:**

- Bibel

Leg denne bevægelsesleg:

Lad dem komme!**Børnene kom til Jesus**

Vink hen mod jer selv

Hans disciple sendte dem væk

Vink væk fra jer selv

Så sagde Jesus "Lad dem komme

Bevægelse hen mod jer selv

Og sidde sammen med mig i dag."

Klap på jeres skød

Huskeverset

Slå op på Luk 18,16, hold bibelen så børnene kan se det og sig: **Her finder vi huskeverset i Guds Ord, Bibelen.** Læs verset højt: "Lad de små børn komme til mig" (Luk 18,16)

Få børnene til at gentage verset efter dig og lær dem følgende fagter til:

Lad de små børn

Hold hånden ud med håndfladen nedad som for at vise højden op et lille barn.

komme

Vink med hånden, at man skal komme.

til mig

Peg på jer selv.

(Luk 18,16)

Før håndfladerne sammen og åbn dem som en bog.

3

Forstå bibelhistorien**Knus fra Jesus**

Sig: **Jesus elsker jer! Han er her ikke sådan at I kan sidde på hans knæ i dag, men når jeres mødre eller fædre eller bedstefædre eller bedstemødre giver jer et knus, så giver de det videre, som Jesus gav. Lad os give hinanden et stort gruppeknus for at huske på hvor meget Jesus elsker os.**

Få børnene til at stille sig i en kreds, holde hinanden i hænderne, stille sig så tæt sammen som mulig og lægge armene om livet på hinanden.

Medbring:

- Billeder af Jesus sammen med børn (valgfrit)

Tilbagemelding

Giv dem tid til at svare, når du spørger: **Synes Jesus børn er vigtige i hans familie? Hvorfor tror I gerne Jesus vil have jer med i sin familie? Kan I nævne nogle måder, Jesus viser os på i dag, at han elsker os? Hvem bruger Jesus til at vise sin kærlighed til jer gennem? Lad os huske at:**

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Overrask børnene med en gave: et billede af Jesus sammen med børn, hvis du har mulighed for det.

4

Brug bibelhistorien

”Jeg tilhører Jesu familie“

Hav en selvklæbende lap papir klar til hvert barn, når de kommer, hvorpå du har skrevet ”Jeg tilhører Jesu familie“. Få børnene til selv at pynte sedlen, når de kommer.

Tilbage melding

Giv dem tid til at svare, når du spørger: **Hvem ønsker Jesus at have med i sin familie? Inviterer han alle til at være sammen med sig? Jesus er**

særlig glad for børn, men han elsker alle og vil gerne have alle med i sin familie. I har lige lavet navneskilte til jer selv, hvor der står på at I tilhører Jesu familie. Så kan alle se det! Og husk vores tema:

Jesus elsker mig! Han vil have mig med i sin familie!

Sig det med mig.

Medbring:

- Klistermærter
- Tusch
- Farvekridt

Afslutning

Bed for den kommende uge, at børnene må huske på, hvor højt Jesus elsker dem.

B Ø R N E N E S B I B E L H I S T O R I E

Lad dem komme!

**Ugens tekst
og referencer**

Luk 18,15-17.

Den Store Mester,
kap. 56.**Huskevers**"Lad de små børn
komme til mig." (Luk
18,16)**Tema**Jesus elsker mig! Han
vil have mig med i
sin familie!

Hvem er din yndlings voksne person, hvis du ikke må sige dine forældre? Er det din bedstemor eller bedstefar? Er det din lærer i Bibelklubben? Dengang Jesus levede her på jorden, var han mange børns "yndlingsvoksen". Lad os høre hvorfor.

Der var en dag en mor til en lille dreng, som hørte, at Jesus var i byen. Hun vidste ikke hvor han var, så derfor spurgte hun sin nabo; "Jeg har hørt at Jesus er i byen. Ved du hvor man kan finde ham? Jeg vil gerne have ham til at bede for min lille dreng".

"Er Jesus her?" spurgte nabokonen, "jeg tager med dig og finder ham". Hun tog sin lille pige på armen og de to mødre fulgtes ad og gik hurtigt ind mod byen. Der var en anden mor, som så dem og spurgte: "Hvor skal I hen?" "Vi er på vej ind for at finde Jesus", svarede den første mor "kom med".

"Det vil jeg gerne", sagde moderen og kaldte på sine to børn. "Kom børn, vi skal ind og se Jesus".

Mens mødrene halvt løb ind mod byen

med deres børn, mødte de flere mødre med børn.

"De må vide hvor Jesus er," sagde den første mor. "Lad os følge efter dem". Og det gjorde de så.

Endelig fik de øje på Jesus. Han sad i skyggen af et træ og talte til en masse voksne.

Jesu hjælpere stod lige i nærheden.

De kiggede på mødrene og alle børnene, som var kommet, og rynkede på brynene ad dem.

En af mødrene gik direkte hen til en af de mænd, som rynkede på brynene, og sagde: "Undskyld mig, men vi vil gerne have Jesus til at bede for vores børn".

En af mændene så strengt på hende med stor panderynken og sagde: "Jesus er optaget, kom igen en anden gang". Manden mente ikke, at børnene var særlig vigtige. Han troede, de ville forstyrre Jesus.

Mødrene og børnene blev kedede af det. De begyndte at samle deres ting sammen for at gå hjem igen, men Jesus så hvad der skete og sagde: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres."

Så slog Jesus armene ud og en lille pige løb hen i favnen på ham. Han løftede hende op og gav hende et knus og der gik ikke lang tid før alle børn stod rundt om ham.

Hvad tror I så Jesus gjorde?

Han lod børnene klatre op til ham, han lod dem røre ved hans hænder og hans ansigt og han lod dem give ham knus og kys. Jesus smilede til børnene og lo af deres historier. Han gav dem også knus og kys tilbage og han legede "titte-bøh" med de små babyer. Han holdt hvert eneste barn og bad for det.

Mødrene var så lykkelige over, at Jesus elskede alle børnene og bød dem velkommen i sin familie. Jesus også elsker jer!

Han vil så gerne have jer med i sin familie!



Leg og lær

Lørdag

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

Lad de små børn komme Hold hånden ud med håndfladen nedad som for at vise højden op et lille barn.

komme Vink med hånden, at man skal komme.

til mig Peg på jer selv.

(Luk 18,16) Før håndfladerne sammen og åbn dem som en bog.

Søndag

Læs Luk 18,15-17 sammen og spørg: Ville du gerne have mødt Jesus også? Hvordan tror du det vil være, at sidde hos Jesus? Hvad tror du han ville sige til dig? Tag dit barn op og sidde hos dig, mens I beder sammen.

Mandag

Hjælp dit barn med at tælle alle de børn I kender og spørg: Elsker Jesus også alle de børn?

Tirsdag

Hjælp dit barn med at fortælle om navneskiltet, som de lavede i Bibelklubben. Lav et selv, hvis dit barn ikke har lavet det. Klip et stykke papir, skriv "Jeg tilhører Jesu familie" på det



og sæt det fast på dit barns tøj. Giv dit barn mulighed for at fortælle et andet barn om, at Jesus elsker det.

Onsdag

Stil en stol op i nærheden af det sted I er, når I holder andagt sammen. Forestil jer sammen, at Jesus sidder på den stol. Spørg: Hvad vil du sige til Jesus? Mind dit barn om at bøn er en måde at tale til Jesus på. Spørg: Hvad har du lyst til at fortælle Jesus?

Bed sammen og sig Jesus tak fordi han hører jeres bønner.

Torsdag

Sid med dit barn på skødet og syng nogle sange sammen om, hvor meget Jesus elsker dem. Lad dit barn lukke øjnene og forestille sig, at det sidder på Jesu skød.

Fredag

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om, hvordan børnene forsøgte at komme til at se Jesus, og disciplene forsøger at holde dem væk. Hjælp dit barn med at tælle hvor mange I er i jeres familie. Spørg: Hvordan viser de dig, at de elsker dig? Hvordan viser du dem, at du elsker dem? Sig Jesus tak for jeres familie.

