



LUK 23,26 - 24,12. DEN STORE MESTER, KAP. 78-81.

Han lever!

Har du kendt nogen som døde? Jesus døde. Men han blev ikke ved med at være død. Gud oprejste ham til livet igen, for at han kan frelse os og tage os med til himmelen en dag.

P

å Jesu tid dræbte man forbrydere ved at sømme dem fast til et trækors og lade dem hænge der, til de døde.

Jesus var ikke en forbryder, men han blev alligevel behandlet som én.

Den fredag var der 3, som skulle korsfæstes, Jesus og to tyve.

Soldaterne sømmede Jesus fast på korset med store søm igennem hans hænder og fødder.

De løftede korset op og lod enden af det falde ned i et hul i jorden.

Jesus så på soldaterne og bad: "Kære Far, tilgiv disse mennesker. De ved ikke, hvad de gør".

De jødiske ledere så op på Jesus, som han hang der på korset, og de lo ad ham. "Han har reddet andre mennesker, men han kan ikke redde sig selv", sagde de til hinanden.

Soldaterne lo også ad Jesus.

De hængte et skilt på korset, hvor der stod:

"Dette er jødernes konge".

De to tyve hang på hver side af Jesus.



Huskevers:

"Vi tror, at Jesus døde og opstod."

(1 THESS 4,14)

Tema:

Vi priser Jesus fordi han døde og opstod igen.

Den ene begyndte at gøre nar ad Jesus, men den anden røver råbte ad ham, og satte ham på plads; "Vi har gjort grimme ting. Vi har fortjent at dø! Men denne mand har ikke gjort noget forkert!" Så bad han Jesus om at huske ham, og Jesus lovede ham, at han skulle komme med til himmelen en dag.

Ved middagstid forsvandt solen fra himlen. Himlen blev så sort, som var det nat. Folk blev bange!

Kort tid efter døde Jesus.

Josef, som var en af Jesu venner, tog Jesu lig ned fra korset. Han lagde ham i en klippegrav og der blev kørt en kæmpesten for indgangen til graven, for at lukke den til. Og så gik solen ned. Det var sabbat.

Jesu bedste venner hvilede på sabbatten, men de var meget kedede af det. De forstod ikke, hvad der var sket. Hvad skulle der nu ske?

Tidlig søndag morgen gik nogle af de kvinder, som elskede Jesus, ud til graven.

Pludselig sagde Maria med dirrende stemme: "Se! Stenen foran graven er væk!"

Der kom to engle, klædt i skinnende dragter, hen foran de urolige kvinder.

"Hvorfor leder I på gravpladsen efter én, som lever?" spurgte englene smilende. "Husker I ikke, at Jesus fortalte jer, at han ville dø på korset men opstå på den tredje dag?"

Kvinderne løb hen for at fortælle det til nogle af Jesu andre gode venner, og det glade budskab spredte sig hurtigt: "Jesu lever, Jesus lever!"

Han lever i dag. Det glædelige budskab om Jesus spredte sig stadig rundt om i hele verden. Budskabet er: "Jesus elsker os. Han elsker os! Jesus døde for os. Og han genopstod! Jesus er hos sin far i himmelen nu. Når han kommer igen vil han tage alle dem, som tror på ham, med til et evigt liv sammen med ham i himmelen."



Leg og Lær



LØRDAG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

Vi	Peg på jer selv og hinanden
tror,	Peg på hoved
at Jesus	Peg op
døde	Hold håndfladerne op og vend dem derefter nedad
og opstod	Før hænderne opad
(1 Thess 4,14)	Håndflader sammen og åbn væk fra hinanden

SØNDAG

Læs Bibelhistorien og hold pauser, hvor det passer, så dit barn kan nå at sige: "Han gjorde det for min skyld".

Fortæl dit barn, hvor højt du elsker det og at du ville dø for ham/hende. Tal sammen om hvor meget mere Jesus må have elsket os for at dø for os alle sammen, selv dem som behandlede ham dårligt.

MANDAG

Opmuntrer dit barn til at vise og fortælle om det kors, som han/hun lavede i Bibelklubben. (Eller hjælp dit barn med at lave et billede af et kors). Mind dem om det glædelige budskab, som de skal dele med den person, de viser korset til: Jesus elsker os alle sammen meget højt og han døde for at frelse os.

TIRSDAG

Hjælp dit barn med at kigge i en kalender og nævne og tælle de dage, som Jesus var død i, før han opstod igen. Find et stort søm som du kan lade dit barn holde, mens I taler om hvor stor Jesu kærlighed til jer er.



ONSDAG

Hjælp dit barn med at smelte noget voks fra et stearinlys ned på et stykke papir. Sæt et stempel eller tegn et mønster i det før det bliver koldt. Tal sammen om den måde Jesu grav var forseglet med en stor sten for indgangen og om, hvordan englens brød det segl og rullede stenen væk.

TORSDAG

Hjælp dit barn med at lave et kors af to pinde eller grene. Bind dem sammen med et stykke snor og vis det til nogen mens I fortæller dem om Jesus kærlighed til dem som var så stor, at han døde for dem.

FREDAG

Læs nogle passager fra Luk 23,26 - 24,12 højt i aften til jeres familieandagt. Få dit barn til at åbne et glas eller en æske, som er tom. Fortæl om hvordan den er et billede på graven, hvor Jesus lå og om hvorfor den var tom søndag morgen.

Hjælp dit barn med at lave en krone som han/hun kan have på, mens I synger lovsange og taler sammen om Jesu genkomst.

