

Ugens tekst og referencer

Luk 14,15-24
Kristi lignelser, s, 219-237



Huskeverset

”Salig er den, som sidder til bords i Guds rige.”
Luk 14,15



Hovedformålet er, at børnene

forstår, at Jesus inviterer alle til den fest, han skal holde i himlen, og at frelsen er en gave.
er taknemlige for invitationen.
viser det, ved at sige ja til invitationen.



Bibelhistoriens røde tråd

Jesus inviterer os til den fest, han skal holde i himlen.

Lignelsen om den store fest

Månedens tema

Guds kærlighed er en gave, som vi ikke kan købe eller gøre os fortjent til.

Bibelhistoriens hovedpunkter

Jesus fortæller en historie om en rig mand, der forbereder en fest. Manden sender sin tjener ud for at hente de inviterede gæster, men mange af dem kommer med undskyldninger og siger, at de ikke kan komme. Så inviterer manden de fattige, vanføre, blinde og lamme til at komme. De tager imod invitationen. Da der stadig er plads i festlokalet, sender manden sin tjener ud på gader og stræder for at invitere flere mennesker til festen.

Dette er en bibelhistorie om nåde

Festen symboliserer frelsen, der er en gratis gave til alle mennesker på jorden. Men mange kommer med undskyldninger. De tager ikke mod Guds gave, fordi penge, ansvar og forholdet til andre ofte står i vejen. Jesus ønsker, at vi skal forstå, at mens invitationen er givet til alle, må vi tage imod invitationen for at være sammen med ham ved festen.

Til lærerne

”Selv i dag er det skik og brug i østen at sende en tjener af sted, lige før festen begynder, for at minde gæsterne om invitationen.” (*The SDA Bible Commentary, bind 4, s. 808*)

”De mennesker, der afslog invitationen til festen, lagde mere vægt på dagligdags ting end på ting med evighedsværdi.” (Ibid.)

”Nogle mener, at manden (der var nygift) sikkert begrundede sit afslag med, at en nygift mand i det første år af sit ægteskab kunne fritages for visse ting som almindelig værnepligt og andre civile pligter (se 5 Mos 24,5). ... Men denne lov fritog ham ikke for at deltage i almindeligt socialt samvær med andre.” (*The SDA Bible Commentary, bind 4, s. 809*)

Programoversigt

Program	Minutter	Aktiviteter	Materialer
Velkomst		Sig goddag ved døren. Lad børnene fortælle, hvad de har oplevet i ugens løb	Ingen
1 Leg-og-lær aktiviteter	10 min	A. <i>Himmelsk fest</i> B. <i>Planlæg en fest</i>	Balloner. Frisk frugt. Serpenter. Små paptallerkener. Guldfolie (valgfrit) Småkager. Små gaver. Servietter. Stor filtfigur – eller billede - af Jesus
* Hygge, sang, mission og bøn	10 min	Hygge Lovsang Mission Kollekt Bøn	Fødselsdagslys/gave Sangbøger. Sangark Missionshistorien. Gaveæske. Ingen
2 Bibelhistorien	20 min	Oplev bibelhistorien Huskeverset Læs selv	Ingen 11 små paptallerkener. Tusch. Bibler
3 Forstå bibelhistorien	15 min	<i>Ordsprogsleg</i>	Ingen
4 Brug bibelhistorien	15 min	<i>Guds invitation</i>	Fotokopier invitationen på side 143. så du har en til hvert barn. Farver. Lim. Glitter. Tilbud om bibelstudier.

***Hygge, sang, mission og bøn kan bruges når som helst i programmet.**

”Gader og stræder’ henviser primært til udbredelsen af evangeliet til hedningerne, efter jøderne som nation endeligt havde forkastet invitationen til at tage imod evangeliet.” (*The Bible Commentary, bind 4, s. 810*)

”Med denne lignelse siger Jesus ikke, at jordisk gods nødvendigvis er uforenelig med det himmelske rige, men snarere at en overdreven tilknyt-

ning til jordisk ejendom diskvalificerer et menneske fra at komme i himlen – faktum er, at den efterlader ham uden nogen form for interesse for himmelske ting.” (*The SDA Bible Commentary, bind 4, s. 811*)

”Med lignelsen om det store gæstebud viser Kristus de velsignelser, som tilbydes gennem

Fortsættes s. 84

Velkomst

Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad dem fortælle om ugens positive og negative oplevelser. Begynd med den leg-og-lær aktivitet, som passer bedst til børnenes modenhed, antallet af børn, hjælpere og lokalets størrelse.

1

Leg-og-lær aktiviteter

A. Medbring:

- Balloner
- Frisk frugt
- Serpentiner
- Små paptallerkener
- Guldfolie (valgfrit)
- Småkager
- Små gaver, der er pakket ind
- Servietter.

A. Himmelsk fest

Dæk op til fest med balloner og serpentiner, før børnene kommer. Beklæd paptallerkenerne med guldfolie. Sæt små stykker frisk frugt og småkager på bordet (eller andet godt). Sammenlign denne fest med den fest, Jesus vil holde i himlen.

Tilbage melding

Sig: **Hvad tror I, der skal ske her i dag? Bliver det sjovt at have fest i kirken? Kan I forestille jer, Jesu komme til sådan en fest og have det sjovt?**

Hvilke fester var Jesus til, mens han var her på jorden? (Brylluppet i Kana. Matthæus' fest. Simons fest.) **Vidste I, at Jesus altid sagde ja tak, når nogen inviterede ham med hjem? Ville det ikke være dejligt, hvis vi kunne invitere Jesus med hjem til middag i dag?**

Bibelhistorien i dag handler om stor, flot fest, som Jesus holder, når vi kommer i himlen, og som vi alle er inviteret med til. Huskeverset, der står i Det Nye Testamente, fortæller lidt om denne fest. Læs Luk 14,15. "Salig (lykkelig) er den, som sidder til bords i Guds rige." Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at...



JESUS INVITERER OS TIL DEN FEST, HAN SKAL HOLDE I HIMLEN.

B. Planlæg en fest

B. Medbring:

- Stor filtfigur – eller billede af Jesus

Sæt en stor filtfigur af Jesus på væggen. Hvis I ikke har en stor filtfigur så brug et stort billede. (Man kan, hvis man har tid og lyst, lave sin egen filtfigur af Jesus. Fotokopier en tegning af Jesus i hel figur over på en transparent. Stryg et stort stykke hvidt eller hudfarvet filt, så det er glat, og sæt det fast på væggen. Med en overhead projekteres billedet af Jesus op på filtet. Tegn figuren med en blyant, sluk for overheaden, tag filtet ned fra væggen og tegn figuren igen med en permanent tuschpen. Brug en tyk, sort pen til omridset og en finere til øjne, næse og mund. Farv hår og skæg sort og tøjet rødt. Brug kun permanente penne. Man kan også tegne tøjet på rødt filt, klippe det ud og lime det på figuren. Det er klogt at øve sig på at tegne øjnene på et lille stykke filt, da de godt kan være lidt svære at tegne.)

Peg på væggen med figuren af Jesus. Sig: **Vi skal lade som om, dette er vores hus, og vi skal holde en fest, hvor alle kan se, at Jesus er en af gæsterne. Arbejd sammen to og to. Nu får I nogle spørgsmål, som I skal svare på. Efter hvert**

Hygge, sang, mission & bøn



Ønsk besøgende børn velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre begivenheder, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge huskeverset og ugens bibelhistorie.



Månedens sangforslag

Se bibelhistorie nr. 5

"Himlen er for børn." *Vi har et håb, nr. 60*

"Søg først Guds rige."

"Gud er så god."



Mission

Fortæl børnenes missionshistorie. Læg vægt på, at Gud inviterer alle til den fest, han skal holde i himlen.



Kollekt

Tal om, at vore gaver er med til at fortælle andre om den fest, Jesus planlægger i himlen, og som de er inviteret med til.

(Kollekt)

Medbring:

- Gaveæske



Bøn

Spørg, om der er noget, børnene har på hjertet, som de gerne vil have, at I beder om. Nævn evt. en ting, som du selv gerne vil have, at I beder om, så børnene vænner sig til at være mere åbne om deres bønneemner.

spørgsmål får I 30 sekunder til at blive enige om et svar. Er I parate? Stil spørgsmålene. Giv børnene tid til at svare efter hvert spørgsmål.

Hvilke lege ville I lege? Hvad ville I have lyst til at lave udover at lege? Hvordan ville I tale til hinanden? Hvem ville I invitere? Hvad skulle der stå på invitationerne? Ville I grine og have det sjovt eller være musestille?

Tilbage melding

Sig: **Var det sjovt at planlægge en fest? Var I altid enige? Kan I forestille jer at sjippe eller spille fodbold sammen med Jesus, når I kommer i himlen? Bibelhistorien i dag handler om stor, flot fest, som Jesus holder, når vi kommer i himlen, og som vi alle er inviteret med til. Huskeverset, der står i Det Nye Testamente, fortæller lidt om denne fest. Læs Luk 14,15. "Salig (lykkelig) er den, som sidder til bords i Guds rige." Det, vi skal huske fra bibelhistorien, er, at...**



JESUS INVITERER OS TIL DEN FEST, HAN SKAL HOLDE I HIMLEN.

2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien

Lad evt. nogle af børnene rollespille dele af historien, mens du fortæller.



Fortæl historien

Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og indbød mange mennesker. For at være sikker på at alt var i orden, kaldte han på sin tjener.

"Har du inviteret alle vore gæster?" spurgte han.

"Ja, herre, det har jeg," svarede hans tjener.

"Tak skal du have. Jeg kan altid regne med, at du gør dit arbejde godt." Værten smilede og tænkte på den fest, han havde planlagt for sine venner. Det ville blive en fantastisk fest, for han havde ikke sparet på noget. Alle gæsterne var inviteret for længe siden.

Da alt var parat, gik tjeneren personligt ud for at minde gæsterne om, at de gerne måtte begynde at komme, så festen kunne begynde.

Da tjeneren havde banket på den første dør, stod han og ventede. Han ventede og blev ved med at vente. Til sidst bankede han på igen. Endelig blev døren åbnet, og en utålmodig mand sagde, "Hvad drejer det sig om? Hvad ønsker du?"

Tjeneren mindede venligt manden om invitationen til festen, som han havde fået for længe siden. "Vær venlig at komme med det samme," sagde han. "Min herre har gjort alt parat og glæder sig til at se dig."

Manden, der havde åbnet døren, sukkede:

"Jeg ville ønske, jeg kunne, men jeg har lige købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg er forfærdelig ked af det. Jeg håber, du forstår."

Medbring:

- Tøj fra Bibelens tid

Da han havde sagt det, lukkede han hurtigt døren.

Tjeneren rystede på hovedet og gik videre til den næste adresse på listen. *Jeg håber, jeg får et bedre svar her*, tænkte han, idet han bankede på døren. Men da ejeren lukkede op, sagde han: "Jeg har lige købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Du må bede din herre undskylde mig!"

Den tredje gang tjeneren bankede på en dør, stak en mand hovedet ud. Da han hørte, hvad det drejede sig om, sagde han: "Jeg har lige giftet mig, så jeg kan ikke komme!"

Tjenere gik fra hus til hus, men med samme resultat. Alle, der var blevet inviteret til festen, havde en grund til at blive væk. Til sidst tog han hjem til sin herres hus og forklarede, hvordan hver eneste gæst var kommet med undskyldninger.

Der kom et trist udtryk i værtens øjne. "Det er jeg virkelig ked af," sagde han, "men vi kan invitere nogle andre. Gå ud på gader og stræder og inviter alle dem, der ser ud til at kunne trænge til et godt måltid mad. Skynd dig!"

Efter at have inviteret alle dem han kunne finde, kom tjeneren udmattet hjem. Gæsterne begyndte at komme og blev budt velkommen. Den trofaste tjener så til, mens de kom ind. Der var kommet mange, men der var stadig plads til flere rundt bordet.

"Herre, der er stadig plads til flere," rapporterede tjeneren.

"Så skynd dig ud på landevejene," svarede værten. "Gå til alle de steder, du kan komme i tanke om, så salen bliver fuld. Alle, der tager imod invitationen, skal sidde til bords sammen med mig, når festen begynder."

Jesus har planlagt en fantastisk fest i himlen, og han har inviteret os alle sammen. Mange af de mennesker i historien, der var inviterede, kom med en masse undskyldninger.

ger for ikke at komme til festen. For dem var andre ting vigtigere end det at være sammen med Jesus. Derfor sagde de nej tak til invitationen og gik glip af den store fest.

I denne lignelse er "festen" frelsen og det evige liv, som Jesus tilbyder os. I dag er det os, der har et valg. Vi kan vælge at tage imod Jesu invitation til festen, eller vi kan vælge at have så travlt med andre ting, at vi ikke har tid eller lyst til at være sammen med Jesus. Hvad synes I, vi skal vælge? Skal vi vælge at sige ja tak til den store fest, som Jesus har planlagt, eller skal vi vælge at gå glip af det alt sammen?

Tilbage melding

Sig: **Jesus fortalte denne historie, så vi bedre kan forstå hans invitation til at bo sammen med ham i himlen. Hvem repræsenterer manden, der forberedte festen? (Jesus.) Hvorfor kom de tre gæster med undskyldninger for ikke at komme til festen?** (De havde ikke rigtig lyst til at tage med. De havde travlt med andre ting.) **Hvilke undskyldninger kom de med?** (En havde købt jord, en havde købt okser, og en var lige blevet gift.) **Hvilke undskyldninger bruger folk i dag for ikke at tage imod Jesus?** (Har for travlt. Mere interesserede i andre ting.) **Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?**



JESUS INVITERER OS TIL DEN FEST, HAN SKAL HOLDE I HIMLEN.

Huskeverset

Skriv på forhånd huskeverset på 11 små paptallerkener – et ord på hver tallerken. Salig er den, som sidder til bords i Guds rige. Luk 14,15. Bland tallerkenerne, og læg dem på et bord. Lad børnene lægge dem i den rigtige rækkefølge og sige verset. Hvis du har mange børn i Bibelklubben, så del dem

i grupper på fire og lav et sæt tallerkener til hver gruppe. Gentag aktiviteten, indtil alle kan verset udenad.

Læs selv

Sig: **Bibelen fortæller om en anden gang, hvor Jesus talte om en fest. Lad os slå op til Matt 22 og finde ud af, hvad det var for en fest, og hvordan det gik.** Læs versene 1-14.

Lad børnene skiftes til at læse et vers hver. Hjælp dem, der ikke læser så godt.

Tilbage melding

Spørg: **På hvilken måde ligner de to lignelser hinanden? Hvem repræsenterer tjeneren? Kongen? De mennesker, der sagde nej tak til at komme til festen? Dem, der behandlede tjeneren uvenligt? Hvorfor er det vigtigt, at alle mennesker hører om den fest, Jesus har planlagt i himlen?** (Så alle får anledning til at tage imod indbydelsen). **Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?**

JESUS INVITERER ALLE TIL DEN FEST, HAN SKAL HOLDE I HIMLEN.



(Huskeverset)

Medbring:

- 11 små paptallerkener
- Tusch eller kuglepenne

(Læs selv)

Medbring:

- Bibler

3

Forstå bibelhistorien

Ordsprogsleg

Bed børnene om at rollespille forskellige ting, der kan forhindre os i at tage imod Jesu invitation. Lad de andre børn gætte, hvad de rollespiller.

Ideer: Sport. Tjene penge, Popularitet. Dårlige kammerater. Interesse for hekse, magi og det okkulte (video/bøger/blade/computerspil). Frygt for hvad kammeraterne vil sige.

Bed nu børnene om at fortælle, hvilke ting der kan hjælpe dem til at tage imod Jesu invitation.

Ideer: Tale med Jesus. Spejder. Børnelejligheder. Læse i Bibelen. Kristne forældre eller bedsteforældre. Kristne kammerater. Fortælle andre om Jesus.

Tilbage melding

Sig: **Hvem kan komme til den fest, som Jesus inviterer os til?** (Alle.) **Koster festen noget?** (Nej. Det evige liv er en gratis gave.) **Hvem er ikke interesseret i, at vi tager med til festen?** (Satan og hans engle.) **Satan og hans engle vil gøre alt, hvad de kan, for at forhindre os i at sige ja. Skal vi lytte til dem? Ræk hånden i vejret, hvis I har lyst til at komme med til den fest, Jesus skal holde i himlen. Skal vi fortælle Jesus, at vi glæder os? Hold en kort bøn. Tak Jesus for indbydelsen og fortæl, at I gerne vil komme.**

Syng sangen: "Når Satan banker på min hjertedør."

Fortsat fra s. 78

evangeliet, og disse velsignelser er intet mindre end Kristus selv... Til det gæstebud, som han gav, tilbød Gud dem den største gave, som himlen kan give... Guds kærlighed havde tilvejebragt det kostbare gæstebud og havde sørget for udtømmelige forrådskamre. "Om nogen spiser af det brød," sagde Kristus, "han skal leve til evig tid."

Men for at kunne tage imod indbydelsen til evangeliets fest må de lade deres verdslige interesser vige for den ene interesse at modtage

Kristus og hans retfærdighed. Gud gav alt for menneskets skyld, og nu beder han mennesket sætte ethvert jordisk og egenkærligt hensyn til side for at kunne tjene ham. Han kan ikke tage imod et delt hjerte. Et hjerte, der er optaget af jordiske interesser, kan ikke overgives til Gud." *Kristi lignelser*, s. 225-226.

Dekorationsforslag

Se bibelhistorie 5.

4

Brug bibelhistorien

Guds invitation

Giv børnene hver sin invitation. Lad dem dekorere for- og bagsiden. Indeni skriver de: Kommer du? Skal vi sidde ved siden af hinanden?

Tilbage melding

Sig: **Ønsker Jesus, at vi skal invitere andre med til den fest, der skal være i himlen? Hvem har I lyst til at invitere med?** (Lad børnene fortælle, hvem de vil give deres indbydelse til.) **Hvordan kan vi invitere de mennesker, vi ikke møder eller taler med?** Vis børnene nogle indbydelser til bibelstudier, evt. som korrespondancekursus. Forklar, at når de lægger indbydelserne i postkasserne, så er de med til at invitere de mennesker med til himlen. Giv de børn, der har lyst, nogle indbydelser, som de kan dele ud. **Hvad skal vi huske fra bibelhistorien?**



JESUS INVITERER OS TIL DEN FEST, HAN SKAL HOLDE I HIMLEN.

Medbring:

- Fotokopier invitationen på side 143. så du har en til hvert barn
- Farver
- Lim
- Glitter
- Indbydelser til bibelstudier

Afslutning

Syng sangen: "Alle, alle vil vi ha' med. Vil vi ha' med til himlen." Afslut med bøn. Bed Gud om at velsigne de indbydelser, børnene skal dele ud, så mange må sige ja til Jesu invitation.

Lignelsen om den store fest

8. historie: Luk 14,15-24.

Huskevers: "Salig er den, som sidder til bords i Guds rige!" Luk 14,15

Tænk på: Jesus inviterer mig til den fest, han skal holde i himlen.

Er du nogensinde blevet inviteret til en fest? Var du spændt på at komme med? Glædede du dig? Jesus planlægger en stor fest i himlen for alle, der elsker ham. Nu skal du høre.

Der var engang en mand, der ville holde en stor fest og indbød mange mennesker. For at være sikker på at alt var i orden, kaldte han på sin tjener.

"Har du inviteret alle vore gæster?" spurgte han.

"Ja, herre, det har jeg," svarede hans tjener.

"Tak skal du have. Jeg kan altid regne med, at du gør dit arbejde godt." Værten smilede og tænkte på den fest, han havde planlagt for sine venner. Det ville blive en fantastisk fest, for han havde ikke sparet på noget. Alle gæsterne var inviteret for længe siden.

Da alt var parat, gik tjeneren personligt ud for at minde gæsterne om, at de gerne måtte begynde at komme, så festen kunne begynde.

Da tjeneren havde banket på den første dør, stod han og ventede. Han ventede og blev ved med at vente. Til sidst bankede han på igen. Endelig blev døren åbnet, og en utålmodig mand sagde, "Hvad drejer det sig om? Hvad ønsker du?"

Tjeneren mindede venligt manden om invitationen til festen, som han havde fået for længe siden. "Vær venlig at komme med det samme," sagde han. "Min herre har gjort alt parat og glæder sig til at se dig."

Manden, der havde åbnet døren, sukkede: "Jeg ville ønske, jeg kunne, men jeg har lige købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg er forfærdelig ked af det. Jeg håber, du forstår." Da

han havde sagt det, lukkede han hurtigt døren.

Tjeneren rystede på hovedet og gik videre til den næste adresse på listen. *Jeg håber, jeg får et bedre svar her*, tænkte han, idet han bankede på døren. Men da ejeren lukkede op, sagde han: "Jeg har lige købt fem par okser og skal ud at prøve dem. Du må bede din herre undskyldte mig!"

Den tredje gang tjeneren bankede på en dør, stak en mand hovedet ud. Da han hørte, hvad det drejede sig om, sagde han: "Jeg har lige giftet mig, så jeg kan ikke komme!"

Tjenere gik fra hus til hus, men med samme resultat. Alle, der var blevet inviteret til festen, havde en grund til at blive væk. Til sidst tog han hjem til sin herres hus og forklarede, hvordan hver eneste gæst var kommet med undskyldninger.

Der kom et trist udtryk i værtens øjne. "Det er jeg virkelig ked af," sagde han, "men vi kan invitere nogle andre. Gå ud på gader og stræder og inviter alle dem, der ser ud til at kunne trænge til et godt måltid mad. Skynd dig!"

Efter at have inviteret alle dem han kunne finde, kom tjeneren udmattet hjem. Gæsterne begyndte at komme og blev budt velkommen. Den trofaste tjener så til, mens de kom ind. Der var kommet mange, men der var stadig plads til flere rundt bordet.

"Herre, der er stadig plads til flere," rapporterede tjeneren.

"Så skynd dig ud på landevejene," svarede værten. "Gå til alle de steder, du kan komme i tanke om, så salen bliver fuld. Alle, der tager imod invitationen, skal sidde til bords sammen med mig, når festen begynder."

Jesus har planlagt en fantastisk fest i himlen, og han har inviteret os alle sammen. Mange af de mennesker i historien, der var inviterede, kom med en masse undskyldninger for ikke at komme til festen. For dem var andre ting vigtigere end det at være sammen med Jesus. Derfor sagde de nej tak til invitationen og gik glip af den store fest.

I denne lignelse er "festen" frelsen og det evige liv, som Jesus tilbyder os. I dag er det os, der har et valg. Vi kan vælge at tage imod Jesu invitation til festen, eller vi kan vælge at have så travlt med andre ting, at vi ikke har tid eller lyst til at være

sammen med Jesus. Hvad synes I, vi skal vælge? Skal vi vælge at sige ja tak til den store fest, som Jesus har planlagt, eller skal vi vælge at gå glip af det alt sammen?

Lørdag

- Hvor mange forskellige frugttræer kender du? _____
Er der nogen af de frugttræer, du kender, der bærer mere end en slags frugt? _____
- Læs om et helt specielt frugttræ i Åbenbaringen 22,1-2. Hvor mange gange bærer det samme træ en ny frugt? _____
Hvem skal spise frugten? _____
- Tegn et stort, flot træ. Tegn 12 forskellige frugter på træet. Gem træet til i morgen.

Søndag

- Har du givet invitationen, du lavede i Bibelklubben, til den person, du lavede den til? Blev vedkommende glad? Hvis du tog nogle indbydelser til bibelstudier med hjem, så læg dem i postkasserne i dag.
- Find træet, du tegnede i går. Skriv huskeverset på de tolv frugter – et ord på hver frugt. Tegn et glad ansigt på den sidste frugt. Begynd at lære verset udenad.

Mandag

- Læs Luk 14,1-15 sammen med din familie. Hvem besøgte Jesus? Hvorfor var han på besøg? Hvorfor tror du, Jesus talte om at invitere mennesker til middag?
- Hvem andre var Jesus glad for at besøge og spise sammen med? Sæt bogstaverne i den rigtige rækkefølge og skriv deres navne på linierne.
a t M r h a _____
r a i M a _____
a z r L u a s _____
- Hvad er en lignelse? Slå ordet op i en ordbog. Hvorfor brugte Jesus lignelser?
- Hvor mange lignelser kender du? _____

Tirsdag

- Læs Luk 14,15-24 sammen med din familie. Hvem repræsenterer tjeneren? Hvem er de mennesker, der siger nej til festen? Hvem kommer? På hvilken måde

minder invitationen i historien om den invitation, Jesus giver os i dag?

- Syng en sang om Jesu genkomst. Tak ham, fordi du en dag skal få lov til at komme med Jesus hjem.

Onsdag

- Læs Matt 22,1-14 sammen med mor eller far. Hvordan ligner historien den, du læste i Lukas 14?
- Læs Åbenbaringen 19, 6-9. Hvem er lammet? Hvem er lammets brud? Hvornår vil denne bryllupsmiddag finde sted?
- Tegn et stort festbord med balloner og levende lys. Tegn dig selv og din familie siddende ved bordet. Hæng billedet på dit værelse, så du ser det hver dag og husker at bede for din familie.

Torsdag

- Læs Åb 19,6-9, når I har andagt. Spørg dine forældre eller bedsteforældre om deres bryllup. Holdt de bryllupsfest? Se på billederne fra deres bryllup.
- Sammenlign din mor og fars bryllup med lammets bryllupsfest i himlen. Hvad kan forhindre dig i at komme til lammets bryllupsfest? Hvordan kan du være parat?
- Bed Jesus om at hjælpe dig og din familie til at være parate til at tage med til den store fest i himlen, når Jesus kommer for at hente jer.

Fredag

- Rollespil bibelhistorien, når I har andagt. Vær tjeneren, der inviterer og minder folk om at komme til den store fest.
- Lad en voksen læse Åb 21 og Åb 22,1-5. Hvordan tror du, det bliver at bo i himlen? Hvad tror du, vi skal spise til den fest, Jesus forbereder? Glæder du dig?
- Tak Jesus, fordi han har inviteret jer til sin store fest. Fortæl ham, at I glæder jer.
- Hvad har du lært om Gud og himlen i denne uge?